



Dankbaar leven kan alleen dan een weg worden naar gelukkig zijn, wanneer ik het oefen, wanneer ik er een spirituele weg van maak. Een ogenblik, een korte ontmoeting is nog geen weg

Br. David Steindl-Rast.

Nieuwsbrief Dankbaar leven no.31, April 2021

Tweede online bijeenkomst Dankbaar leven 24 april 2021

Dankbaar leven als spirituele weg, de manier waarop je in het leven wilt staan, vraagt oefening. Wanneer je reisgenoten hebt, steunt dat je om deze weg te blijven volgen.

Het is nog steeds niet mogelijk om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Daarom hebben we, met de positieve reacties van de vorige keer in gedachten, weer een online bijeenkomst gepland. Dit biedt leden van de emailgroep die (te) ver van Lievelede wonen de gelegenheid mee te doen. We nodigen iedereen dan ook van harte uit.

Op **zaterdag 24 april van 10.30 u – 11.30 u.** is er een Zoombijeenkomst met als thema 'Dankbaarheid oefenen in het dagelijkse leven.'

Hoe kun je je aanmelden?

Als je mee wilt doen, kun je je opgeven door een mailtje te sturen naar dankbaarleven@yahoo.com. Een dag voor de bijeenkomst krijg je dan per mail een link toegestuurd waarmee je toegang krijgt tot onze bijeenkomst.

Als je nog nooit met Zoom hebt gewerkt, kunnen wij je een mail met informatie hierover sturen. Laat dit dan even weten.

Hartelijke groet,

Jan en Annemarie Verschoor