



Nieuwsbrief Dankbaar leven no.28, Maart 2020

Dankbaar leven kan alleen dan een weg worden naar gelukkig zijn, wanneer ik het oefen, wanneer ik er een spirituele weg van maak. Een ogenblik, een korte ontmoeting is nog geen weg

Br. David Steindl-Rast.

Zaterdag 7 maart 2020, dertiende offline bijeenkomst van Dankbaar leven.

Plaats: Het Koptisch Orthodox Klooster Lievelede

Kloosterstraat 5, 7137 MZ Lievelede. INGANG is aan de ACHTERKANT!!

Inloop van 10.30u. - 11.00u.

Programma:

- 11.00u. We beginnen met stilte.
- Het thema van deze bijeenkomst is *Aandachtig luisteren*. (Uitwerking: zie stencil)
- Ervaringen uitwisselen; dankbaar leven, hoe doe jij dat? Stop – Kijk – Handel, hoe werkt dat bij jou? Wat betekent dankbaar leven voor jou?
- 12.30u. Lunch. Je hoeft alleen een lunchpakket mee te nemen. Voor drinken wordt gezorgd.
- 13.30u. Kunnen rituelen ons helpen dankbaar leven te oefenen?
- 14.15u. Suggesties en ideeën voor de komende bijeenkomsten.
- Afsluiting en stilte.

NB Als dank voor de gastvrijheid die we hier ervaren, willen we graag iets bijdragen aan de reparatie van het dak van het klooster. Ons voorstel is dat iedere deelnemer per keer – geheel vrijblijvend - 5 euro of een bedrag naar eigen inzicht geeft.